

De trainer/coach verteld.

De allermooiste overwinning die ik mocht coachen was de wedstrijd met de jongens junioren tegen Zevenaar. We speelden in een competitie waarin ook een team zat dat met dispensatie speelde vanwege te hoge leeftijden (ik meen uit Groessen). Dat team was het beste in onze poule. Geen enkel team kon daar in de buurt komen, maar het was ook een leuk team. De jongens hadden er veel plezier in en speelden sportief. Hoewel we de wedstrijden tegen hen dik verloren waren het leuke wedstrijden.

Het team uit Zevenaar was het tegenovergestelde. Er speelde een jongen in wiens vader ook scheidsrechter was en daarom ook de wedstrijden van zijn zoon floot. Het gevolg was dat iedereen die bij die jongen in de buurt kwam een P kreeg van pa, ongeacht wat zoonlief had gedaan. We hadden niet alleen die ervaring, alle teams klaagden erover. Omdat het anderhalve competitie betrof moesten we twee maal uit tegen het team spelen. We hebben bij de NBB gevraagd om neutrale scheidsrechters voor de tweede wedstrijd omdat toen duidelijk was dat of Zevenaar of wij kampioen konden worden. De NBB kon of wilde hier niet in meegaan, dus pa stond weer te fluiten. Ons klagen had wel wat geholpen, pa leek minder partijdig te fluiten. De teams gingen gelijk op tot aan de pauze. Terugkomend uit de kleedkamer na de pauze werden we zeer aangenaam verrast door het team uit Groessen. Ze waren na hun wedstrijd in Nijmegen naar Zevenaar afgereisd om ons aan te moedigen!

We hebben het team uit Zevenaar afgetroefd mede dankzij de steun van het team uit Groessen. Een rechtvaardigende overwinning die erg goed smaakte.